

Βράβευση Εθελοντών ν Αιμοδοτών ν Ξάνθης-Ένα τριήμερο αναφοράς στην «ΑΓΑΠΗ» για τον συνάνθρωπο

πηγή: <http://www.xanthitimes.gr/2018/05/14/vraveysi-ethelonton-aimodoton-xanthis-ena-triimer-o-anaforas-stin-agapi-gia-ton-synanthropo/>



Ένα ακόμη σημαντικό τριήμερο προσφοράς και αγάπης για τον συνάνθρωπο, σημάδεψε την Κοινωνία της Ξάνθης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αιμοδοτών της Ξάνθης βράβευσε τους εθελοντές του αιμοδότες οι οποίοι όλη την χρονιά που πέρασε απλά έκαναν αυτό που θα έκανε ο κάθε συνάνθρωπός μας και δεν το κάνει. Δηλαδή να αφιερώνει ελάχιστο χρόνο από την ζωή του για να στηρίξει τον συνάνθρωπο.

Δεν θα μπορούμε στις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ και ο λόγος είναι ότι αυτή η πορεία των μελλών του συλλόγου αιμοδοτών, συνοδεύετε από την ευαισθησία, την αγάπη και την διάθεση προσφοράς.

Το βράδυ της Παρασκευής σε γνωστή αίθουσα εκδηλώσεων της Ξάνθης, βραβεύθηκαν τα μέλη του συλλόγου – οι μονάδες – που τον απαρτίζουν και οι άνθρωποι της διπλανής μας πόρτας.

Οι Αιμοδότες είναι οι άνθρωποι της διπλανής μας πόρτας που χωρίς τυμπανοκρουσίες κάνουν το έργο τους. Αυτό που δίδαξε ο Χρηστός, η εντιμότητα, η καλοσύνη και η οργάνωση όλης αυτής της εθελοντικής προσπάθειας και εδώ χωρούν τα εύσημα στον πρόεδρο του ΔΣ και ακούραστο εργάτη της ΑΓΑΠΗΣ Γιάννη Παπαχρόνη.

Χωρίς να έχουμε διάθεση να κολακεύσουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ, πρέπει να ομολογήσουμε ότι αυτό που γίνεται στην Ξάνθη δεν γίνεται σε καμιά πόλη της Ελλάδος και ίσως της Ευρώπης.

Τα μέλη του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών είναι δεδομένο ότι έχουν την ΑΓΑΠΗ για ον συνάνθρωπο φυτεμένη μέσα στην ψυχή τους. Είναι δεδομένο ότι πορεύονται με την λογική να στηρίξουν τον συνάνθρωπο και αυτό πράττουν σε κάθε ευκαιρία.

Αν όμως δεν ήταν – όσο και αν ακούγεται αυτό κάπως – ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ να οργανώσουν, προγραμματίσουν, στηρίξουν, ενθαρρύνουν και εμψυχήσουν στους νεαρούς αιμοδότες την ΑΓΑΠΗ και εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι οι νεαροί αιμοδότες είναι πάρα πολλοί, αφού σε εκστρατεία του Συλλόγου στα σχολεία αυτή στέφετε, κάθε φορά με επιτυχία.

Αν δεν ήταν το ΔΣ που είναι, τότε ίσως, να μην ήταν στο σημείο που ολόκληρη η Ελλάδα μιλά για τον Σύλλογο Αιμοδοτών της Ξάνθης.

Ο Σύλλογος οργάνωσε ένα τριήμερο 11, 12, και 13 Μαΐου, γεμάτο ΓΑΠΗ και προσφορά ξεκινώντας από την Παρασκευή όπου ακόμη και την βραδιά τηςσχόλης, της διασκέδασης,

της αναγνώρισης του έργου των μελλών, με την λαχειοφόρο αγορά που πραγματοποιήθηκε, στηριχθηκαν δομές και συνάνθρωποι μας που έχουν ανάγκη.

Αυτό θα πρέπει να τονισθεί. Ακόμη και στηνσχόλη οι Αιμοδότες δε λησμονούν αυτούς τους ανθρώπους που χρειάζονται, εκτός από το αίμα τους για να ξαναβρούν την υγεία τους, και τα μέσα έστω αυτά τα ελάχιστα για να συνεχίσουν να ζουν.

Οι Αιμοδότες όμως δεν τελείωσαν το τριήμερο τους την Παρασκευή το βράδυ με την αναγνώριση των προσπαθειών τους και την βράβευση τους και την αποδοχή από την πλευρά της Κοινωνίας του Θεάρεστου έργου τους, συνέχισαν ακούραστοι το έργο τους. Το Σάββατο το πρωί, στον Χορευτικό Όμιλο Ξάνθης συνέχισαν την αιμοδοσία τους κανονικά από την επομένη της βράβευσης τους χωρίς να μείνουν εκεί. Έδωσαν αίμα. Μία άλλη παράλληλη δράση έλαβε μέρος στην πλατεία Διοικητηρίου και αυτή την φορά έγινε προσπάθεια να «φυτευτεί» στις ψυχούλες των παιδιών, από πολύ νωρίς, με πυξίδα την αγάπη, το «μικρόβιο» της αιμοδοσίας για τον συνάνθρωπο, τον συμπάσχοντα, την στήριξη και τον εθελοντισμό.

Οι Αιμοδότες πιστοί στο δόγμα ότι η ΑΓΑΠΗ για τον συνάνθρωπο πρέπει να σπαρθεί σε γόνιμο έδαφος και στην ώρα του, αυτό έκαναν και αυτό κάνουν, σπέρνουν στα άγονα, άδοξα, ακατέργαστα και αγνά συναισθήματα των παιδιών τον σπόρο της αγάπης για τον συνάνθρωπο.

Οργάνωσαν μία έκθεση ζωγραφικής για την Αιμοδοσία. Τι ποιο πρόσφορο θέμα για να «ζυμωθούν» τα απιδιά με την προσφορά;

Οι Αιμοδότες στο τέλος του τριημέρου, δηλαδή το πρωί της Κυριακής συνέχισαν το έργο τους ακούραστα, αγόγγυστα, τιμώντας τους ανθρώπους που στήριξαν τον αγώνα τους. Πραγματοποίησαν αρτοκλασία και το μνημόσυνο της αγάπης στον Ιερό Ναό της Αγίας Αικατερίνης στο γηροκομείο της Ξάνθης.

Η Κοινωνία της Ξάνθης οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που πλαισιώνουν τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ξάνθης.

Η Ξάνθη οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που όταν χρειάζονται αίμα οι ίδιοι ή οι οικείοι τους, τους πρώτους που θυμούνται, είναι οι αιμοδότες.

Ας στηρίξουν λοιπόν το Θεάρεστο έργο τους, δίνοντας λίγες σταγόνες αίμα. Ποτέ δεν ξέρει κανείς τι γράφει για τον καθένα ο Θεός.

Μπορεί να το ξαναχρειαστούν.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΟΣ